

BRANDENDE HARTEN



Paasprogramma

Maandag 1 april 2024

10.00 uur

Met de zondagsschool, kinderclub, catechisatie,
mannen- en vrouwenvereniging en
ouderencontactmiddag van IJzendoorn

1. Zingen Psalm 45:1

Mijn **hart**, vervuld met *heilbespiegelingen*,
Zal 't *schoonste* lied van *enen Koning* zingen;
Terwijl de Geest mijn *gladde* tonge drijft;
Is z' als de *pen van een*, die vaardig schrijft.
Beminlijk Vorst, uw *schoonheid hoog te* loven,
Gaat al het *schoon der mensen ver te* boven;
Genâ is op uw lippen uitgestort,
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt.

2. Opening en gebed

Johan Knap

3. Samenzang, ondertussen wordt er gecollecteerd:

Kom in mijn **hart**, kom in mijn **hart**,
o kom in mijn **hart**, Heer Jezus.
Breng keer op keer Uw ware leer
opnieuw in mijn **hart**, Heer Jezus.

Blijf in mijn **hart**, blijf in mijn **hart**,
o, blijf in mijn **hart**, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn **hart**, Heer Jezus.

Leef in mijn **hart**, leef in mijn **hart**,
o, leef in mijn **hart**, Heer Jezus.
'k Ben dan Uw kind dat U bemint
vanuit mijn **hart**, Heer Jezus.

4. Schriftlezing: Markus 16 : 1-8

Anneline en Erik Buijs

- 1 En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.
2. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging.
3. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf weggrollen?

4. En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot.
5. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.
6. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden.
7. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.
8. En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

5. Zingen door mannen- en vrouwenvereniging: In een donker graf gevangen

In een donker graf gevangen
Greep de dood Hem aan.
Jezus brak de sterkste banden.
Hij is opgestaan!

Refrein:

Overwinnaar (Overwinnaar)
Hij is verrezen (Hij is verrezen)
Overwinnaar (Overwinnaar)
Hij regeert in eeuwigheid.

Overweldigd door het duister,
Leek Hij neergeveld.
Door Zijn bloed brak Hij
De macht van zonde, dood en hel.

Refrein

Niemand hoeft de dood te vrezen,
Liefde keert het tij.
Wie gevangen zit in 't duister:
Christus maakt u vrij!

Refrein

Naar de hemel opgevaren
Draagt Hij nu Zijn kroon.
Laat het door de wereld klinken:
Glorie voor Gods Zoon!

Refrein

6. Zingen door de zondagsschool en de club Twee mannen zijn op weg gegaan

Twee mannen zijn op weg gegaan
naar Emmaüs, hier ver vandaan.
Het leed is niet te dragen,
Hun **hart** is vol met vragen.
Vervlogen is hun laatste hoop
Nu Jezus is gedood.

Een vreemde komt hen tegemoet
Hun trage **harten** vatten moed,
Want Hij doet uit de doeken
De woorden uit de boeken:
Dat Jezus deze weg moest gaan,
Wordt nu door hen verstaan.

Blijf bij ons, en wees onze gast?
Blijf bij ons, zeggen zij verrast.
De Vreemde laat zich noden.
Bij 't breken van de broden
Is 't of hun ogen opengaan:
De Heer is opgestaan!

7. Eerste Bijbelvertelling (Lukas 24:13+14) Juf Anna v. Hal

8. Samenzang: Ons hart is leeg (wijs psalm 118)

Wij hadden alle hoop verloren,
Niemand van ons zag toekomst meer;
Leeg was ons **hart**, als nooit tevoren
Zo eenzaam, zonder onze Heer.
Hopeloos donker was ons leven,
Een bange droom, een lange nacht;
Waar was ons laatste licht gebleven:
Christus, die ons de toekomst bracht?

9. Declamatie

We gingen naar Emmaüs,
en waren vol verdriet,
het sterven van Jezus,
we begrepen het niet.

Boaz de Bruin

Jesse de Bruin

Hij werd in het graf gelegd,
maar was opeens verdwenen,
en volgens de vrouwen,
was Jezus aan hen verschenen.

Nathan Knap

Nina Jordaan

10. Tweede Bijbelvertelling (Lukas 24: 15-19)

11. Samenzang: Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God, als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Refrein:

Zie onze God, de Koning-knecht,
Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept,
om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd' en kracht.

En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn.
Verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'.

Refrein

Zie je de wonden zo diep,
De hand die aard' en hemel schiep.
Vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.

Refrein

Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned'rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn

Refrein

12. Gedicht: Brandende harten

Juf Hennie Buijs

Brandende **harten**,
gemis en verdriet,
hun hoop is verdwenen,
de Heer is hier niet.
Huiswaarts getogen,
de avond nabij,
plots komt een vreemde,
geruisloos langs zij.

Brandende **harten**,
horend het woord,
nog nooit heeft men eerder,
zo'n uitleg gehoord.
Ze noden Hem binnen,
aan tafel met Hem,
gezegende handen,
vertrouwd klinkt Zijn stem.

Brandende **harten**,
bij 't breken van brood,
zij kunnen het weten:
Hij wint van de dood.
Ze haasten zich henen,
door 't licht van de nacht,
de Heer is verrezen,
goed nieuws wordt gebracht.

Brandend mijn **harte**,
bij 't lezen van 't Woord,
nog nooit eerder heeft mij,
een boek méér bekoord !

Aagje Lingen

13. Derde Bijbelvertelling (Lukas 24: 20-27) Juf Anna

**14. Zingen door de zondagsschool en de club:
Maria kwam bij het graf**

Maria kwam bij het graf
en huilde om haar Heer
de grote steen was weggerold
en Jezus was er niet meer
maar een engel zei plotseling
weet je niet meer
wat Hij gesproken heeft.

Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan,
Hij leeft, Hij leeft! (2x)

De discipelen waren zo moe,
ze treurden om de Heer
waar moesten ze nu nog naar toe
hun Meester was er niet meer
Maar Maria riep plotseling:
Hij heeft gedaan
wat Hij gesproken heeft

Hij is opgestaan,
Hij is opgestaan,
Hij leeft, Hij leeft! (2x)
Hij leeft, Hij leeft! (2x)

15. Declamaties graf

Ze konden het niet bevatten
zo veel in korte tijd,
eerst was er diepe droefheid
maar nu is hun **hart** verblijd!

Lieke Jordaan

Ze hadden het over Zijn lijden
terwijl ze daar zo zaten
en over het lege graf
maar hadden niets in de gaten.

Leonie Peters

Want plotseling stond Hij bij hen
de opgestane Heer,
hun vreugde was enorm
want hun Meester was er weer!

Lisa de Bruin

"Mijn Vrede geef Ik jullie,"
Hij sprak hen vriendelijk aan,
"wat Ik volbracht heb aan het kruis
heb Ik voor jullie gedaan!"

Naomi Waasdorp

"De weg naar God Mijn Vader
is nu open voor iedereen
vertel de mensen over Mij
en over de weggerolde steen!"

Joline Nap

Mathias Schaap

"Want het graf is leeg
Ik leef en heb Mijzelf gegeven
opdat een ieder die gelooft
voor eeuwig met Mij zal leven!"

Dave Copier

Joël Waasdorp

16. Zingen door de zondagsschool en kinderclub:

Johannes 11:25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.

Johannes 14:6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

17. Vierde Bijbelvertelling (Lukas 24:28-35) Juf Anna

18. Samenzang: Heer, ik prijs Uw grote Naam

Heer, ik prijs Uw grote Naam.
Heel mijn **hart** wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.
Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote Naam.

19. Gedicht: Hij kan zomaar naast je lopen

Hij kan zomaar naast je lopen Julia en Nienke Hak
Op een onverwacht moment
Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend
Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent
Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend

Er liepen eens twee mannen
Vlakbij Jeruzalem
Hun vriend was net gestorven
Ze treurden over hem
Opeens was daar een vreemde

Die met hen mee wou gaan
Ze wisten niet dat Hij het was
Dat Hij was opgestaan

Hij kan zomaar ...

Als God soms heel ver weg lijkt
Als alles is mislukt
En niemand weet waarom je
Bedroefd bent en bedrukt
Sta dan niet gek te kijken
Wanneer Hij naast je staat
En met je mee wil lopen
Totdat het wel weer gaat

... Hij kan zomaar naast je lopen
En vertellen wie je bent
Hij kan zomaar naast je lopen
En je had Hem niet herkend
Hij kan zomaar naast je lopen
Uit het niets vandaan
Je ziet pas dat je blind was
Als je ogen opengaan.

20. Vrije vertelling

Juf Margreet Peters

21. Samenzang: Glorie aan God

Glorie aan God. (4x)

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij's het Lam dat regeert
tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.
Groot is zijn troon,
eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God. (4x)

22. Samenzang: Daar juicht een toon

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.

23. Uitleg werkje

Juf Anna van Hal

24. Sluiting

Ds. L. Hak

25. Samenzang: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

Geprezen zij de Heer', die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren, vast in handen heeft.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld, op zich nam.

Hij doet ons dankbaar, schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst, een heerlijk vergezicht.
Hem zij de glorie, want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat, Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld, op zich nam.

Fijn dat u er was!

Collecte: er wordt vanmorgen gecollecteerd voor de onkosten en wat overblijft is voor de stichting Wycliffe Bijbelvertalers. Op de kinderclub wordt dit seizoen hiervoor gespaard.

Het mag ook overgemaakt worden naar de rekening van de kinderclub NL28RABO0151129819 t.n.v. Ned. Herv. Gem. IJzendoorn (kinderclubs) o.v.v. collecte Paasviering.

Van harte welkom om na de Paasviering met elkaar koffie of fris te drinken in het verenigingsgebouw De Kandelaar.

QR-code collecte Paasviering

