

Thema van de preek: een gebed tot inkeer; de Heere is God.

Vragen bij de preek:

1. In welke situatie bevindt Elia zich?

Staan wij ook niet midden in de wereld? En dreigt ook niet van alles ons hart en leven binnen te komen en ons van God af te houden?

2. Het is goed om deze keer deze bekende geschiedenis vanuit het gebed van Elia tot ons te nemen.

Wat zegt dat gebed? Bidden wij het mee?

3. En het volk zag: Wat doet Elia?

Welke lijnen of gedachten naar God mogen en moeten wij overdenken bij wat Elia op de karmel deed?

Doen wij ook zo, wat God van ons vraagt?

4. Wat is het genade en heerlijk als we tot die belijdenis van het volk komen.

Gaan wij ook met deze belijdenis in deze week van voorbereiding tot God?

En welke belangrijke en troostrijke gedachten mogen wij hebben uit de belijdenis als de Heere onze God is?