

Liturgie bij: HC zondag 40 en 1 Tim.6:3-4

Inleidende psalm Ps. 84 : 6

Votum en groet

Beginpsalm Ps. 133 : 1

Ach zie hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van 't zelfde huis als broeders samen wonen. Daar 't *liefdevuur* niet wordt verdoofd. Het is als zalf die door haar reuk het hart *verblijdt*.

Wet/Geloofsbelijdenis Ps. 37 : 16

Leven in geloof, of in ongeloof; De wet van God staat in zijn hart geschreven, waardoor hij wordt *bevrijdt*. (Of) De booswicht loert door *haat* en spijt gedreven.

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing 1 Tim. 6:1-10 en HC zo. 40

Psalm voor de preek (met collecten) Ps. 78 : 30+33

God hoort (en ziet) het *boos bestaan* van zijn volk. Daarom verliet Hij hen. (33) Toen stond God op met *gunstige gedachten*. Hij (David/Christus) ontwaakt als een held, maar Hij slaat Zijn vijand.

Preek 1 Tim. 6:3-4 en HC zo. 40

Niet doodslaan, maar liefhebben.

Psalm na de preek Ps. 133 : 2 + 3

Die liefdegeur moet elk tot liefde aanzetten (nopen).
Waar liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen en (zelfs) het leven tot in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden

Slotpsalm Ps. 103 : 4

God geboden zijn ten goede; Hij heeft aan Mozes (en ons!) Zijn wegen en daden getoond.
Barmhartig is de Heere en zeer *genadig*, hoewel zwaar getergd, *lankmoedig (=geduldig)*.
Vriendelijkheid bewijzen. De Heere is groot van *goedertierenheid*.

Zegen

Thema: Niet doodslaan, maar liefhebben

Sta je boos tegenover elkaar, of heb je elkaar echt lief?

Vragen bij de preek:

1. Wat betekent het 6^e gebod; niet doodslaan?

Heeft het meer te betekenen dan letterlijk iemand doodslaan?

Wat betekent het gebod voor je innerlijke gedachten?

2. Wat is volgens 1 Tim.6:3 de oorzaak van deze zonde?

3. Van welke zonde(n) moeten we in 1 Tim.6:4 weg vluchten?

4. Wat is de opdracht tot een goed leven, vanuit het 6^e gebod?