

Liturgie bij: HC zondag 22

Inleidende psalm Ps. 107 : 12

Votum en groet

Beginpsalm Ps. 30 : 3

Psalmzing Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere, Die *eeuwig leeft*.  
Een ogenblik is Zijn toorn, maar Zijn gunst duurt een *eeuwig leven*.

Wet/Geloofsbelijdenis Ps. 115 : 9

In 't stille graf zingt niemand 's Heeren lof. Maar (door de opstanding der doden) zingt onze tong tot in eeuwigheid. Loof God de bron van het leven!

Gebed voor de opening van het Woord

Schriftlezing + HC zondag 22

Psalm voor de preek (met collecten) Ps. 16 : 5 + 6

Daarom heeft zich mijn hart verblijd. Mijn lichaam zal zelfs in de grafkuil zeker wonen (door geloof). U zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten.

Preek 1 Kor.15:35-58 + HC zo. 22, vr.&antw.57-58

Opstanding van het lichaam en Eeuwig leven

Psalm na de preek Ps. 89 : 1

Ik Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheer. Uw waarheid vermelden door mijn reën.  
Het vast gebouw is naar Uw gemaakt bestek. Uw onbezweken *trouw* zal nooit hun val gedogen.

Dankgebed en voorbeden

Slotpsalm Ps. 72 : 11

Zijn Naam moet *eeuwig* eer ontvangen. De wereld volg mijn zangen met amen amen na.

Zegen

1. Denk je wel eens na over het sterven en na het sterven?  
Of is de vraag beter: denk je wel eens over eeuwig leven?  
Op welke momenten?

2. Waarom denken veel mensen dat er geen opstanding  
van het lichaam is?

3. Wat gelooft een christen over de opstanding van het  
lichaam en een eeuwig leven?

a. wanneer is de vereniging van de ziel met Christus?

b. hoe zal de opstanding van het lichaam zijn?

4. Wat is de troost van het Eeuwig leven?